

“De Grindhorster”



Woongroep “Hillegersberg-Schiebroek”

Jaargang 2018, nummer 3

De deadline voor het inleveren van kopij voor nummer 4 is 30 september 2018.

Kijk voor juiste inlevering naar het redactieadres op de info pagina svp!

Van de



Sinds het verschijnen van onze laatste “Grindhorster” is er eigenlijk wel het één en ander gebeurd bij ons in De Grindhorst. Het zijn ietwat roerige tijden bij onze redactie. Helaas is Henny al een tijdje niet in staat om haar redactionele activiteiten te doen. Gelukkig heeft ze ons bericht dat het beter met haar gaat en binnenkort

weer thuis komt.

Onze hoofdredacteur Corrie v. H. heeft haar taak teruggegeven en nu zal voorlopig Ingrid als hoofdredacteur optreden. Corrie blijft gelukkig wel als redacteur aan ons blad verbonden. Zij was enkele weken op vakantie en dus niet op de hoogte van het reilen en zeilen in De Grindhorst. Om deze reden heb ik haar voorgesteld om dit stukje van haar over te nemen. Bovendien is Corrie ook nog even opgenomen in het ziekenhuis omdat bleek dat ze een bloedvergiftiging had opgelopen. Gelukkig is zij nu ook aan de beterende hand, want ze reageert heel erg goed op de medicatie.

Helaas hebben we weer afscheid moeten nemen van een lid, namelijk Annie G. Zij is overleden na een lang ziekbed.

Wij wensen haar man Piet veel sterkte.

Gelukkig is er niet alleen narigheid. Daar heeft ook het weer aan mee gewerkt.

Mei was over het algemeen zonnig en zeer warm, af en toe zelfs heet en benauwd. Wat zijn wij mensen eigenlijk vreemde wezens. 's Winters verlangen wij naar zon en warmte en als diezelfde zon zich dan regelmatig laat zien willen we weer wat koelte.

Laten we er maar zo lang mogelijk van genieten want we weten dat de tijd heel snel gaat en dat het zo weer koud en nat kan zijn.

Ton en Ria Th. vierden feest in verband met hun 50 jaar huwelijk.

Dat deden zij met familie en vrienden, maar ook de bewoners werden niet vergeten, want tijdens het borreluur op woensdag 27 maart trakteerden zij alle aanwezigen op drankjes en hapjes.

In de lente hebben wij diverse feestdagen gehad, zoals Koningsdag, Pasen en Pinksteren.

Koningsdag hebben we met een aantal bewoners gevierd door samen naar de Koningsdag viering te kijken op de TV.

De barcommissie had gezorgd voor de “oranje” versnapering.

Met Pasen hebben wij hier een paaslunch gehad, die door dezelfde barcommissie werd verzorgd en heel erg goed bezocht werd.

Ook de activiteitencommissie heeft niet stil gezeten en organiseerde o.a. de Opzoomerdag. Toen werd er soep geserveerd en een broodje knakworst. Bovendien werden er plantjes uitgedeeld.

Omdat er wat leden met vakantie waren was er wat minder animo voor de creatieve middagen. Wel hebben we kettingen gemaakt en ansichtkaarten gekleurd.

De dames van de activiteitencommissie, vergezeld van Hettie, zijn een dagje op pad geweest. Zij hebben Delft onveilig gemaakt.



Binnenkort zullen de bezigheden op een laag pitje worden gezet omdat de vakantietijd aanbreekt. Zoals u kunt zien is het nog niet zover en staan ons nog een paar leuke activiteiten te wachten.

Op 20 juni zal er een muziekkavond zijn waarop het koor “Uit volle borst” zal optreden. Dit koor bestaat overwegend uit dames die borstkanker hebben of hebben gehad.

Als afsluiting van deze activiteitentermijn zal er een bingo worden georganiseerd op 29 juni.

De redactie wenst u een prettige vakantie en wij hopen u allemaal weer gezond en wel terug te zien.

Linda



De lente is nog steeds niet in ons land. De weermannen en -vrouwen proberen optimistisch te blijven maar helaas het lukt nog steeds niet. Het lijkt erop dat de weergoden het nog niet echt goed met ons voor hebben. Het blijft maar koud en af en toe valt er een regen- of hagelbuitje en het blijft vaak nog naargeestig grauw.

Maar 2^e paasdag, toevallig ook nog 2 april, leek de lente toch zijn entree te hebben gemaakt in De Grindhorst.

Op deze dag werd een paaslunch gehouden.

Er hadden zich 26 personen opgegeven en zij kwamen tussen 12.45 en 13.00 uur binnen.

Gewoonlijk is de huiskamer gedecoreerd volgens de jaargetijden.

Dus nu is de Lente het onderwerp, met natuurlijk een mooie

paastak met decoratie eitjes. Maar ook een schaal met chocolade eitjes en een pot met wat grotere chocolade eieren ontbrak niet.

Deze middag bestond de taferversiering uit gele placemats met bijbehorende servetten en vergezeld van een vaasje met een gele tulp voorzien van een welkomstgroet.

Ook stond er al een schaal met twee gevulde eieren. Na een korte begroeting van Ton Th. gaf deze het woord aan Riek.

Zij las een boodschap van Henny voor die ons allemaal een prettige paaslunch wenste en zoals wij aan haar denken zo denkt ze ook aan ons. Er werd een klein moment van stilte gevraagd voor diegenen die hier behoefte aan hadden en toen mochten wij beginnen. Zoals eigenlijk wel te verwachten was van onze organisatoren hoeft er niemand met honger weer naar huis te gaan. Er was een overvloed van alles. Na de gevulde eitjes, konden we kiezen uit kippensoep en



tomatensoep. Er waren al geluiden dat dit eigenlijk al meer dan genoeg voor sommigen was.

Maar de verleiding was veel te groot, want op het buffet stond het volgende al uitgesteld:

koffie en thee, melk en karnemelk sinaasappelsap, diverse soorten lekker brood, paasstol, mattses, er kon brood getoast worden. Als beleg was er: Zeeuws spek, rosbief, craved lachs, garnalen, twee soorten salades, tomaten en tomaten met mozzarella bolletjes, diverse soorten gesneden kaas, wat stukken kaas, verschillende soorten jam en natuurlijk gekookte eieren.

Nadat dit allemaal verorberd was, kon men nog eens langs gaan, maar ook kwam Ton langs met

zowel kaasbroodjes als met worstenbroodjes.

Dit was nog niet het sluitstuk want dat kwam toen pas. Nu werden er schaaltes met roomijs en slagroom voorzien van Amarene kersen rondgedeeld. Er werd ons verteld dat ieder het vaasje met een tulp mee naar huis mocht nemen.

Om 15.00 uur kwam aan alle gezelligheid een einde.

Wat kun je toch moe worden van het gezellig met je buurtjes kletsen en meer eten dan eigenlijk goed voor je is. Maar wij hoefden nu niet af te wassen dat werd gedaan door de organisatoren, Ria en Ton Th., Ria en Wim H.



Hartelijk dank voor deze gezellige middag.

Linda

Wie is wie (Fotospel)

Fotoboeken inplakken kost te veel inspanning, maar een nieuw fotospel voorbereiden zie ik wel weer zitten.

Vooruitdenkend aan een leuke middag, om van en met elkaar weer foto's te raden, vraag ik jullie medewerking.

In 2015 was het een succes maar ik heb beloofd om het nog een keer te herhalen.

Ik (Christel) vraag aan jullie om weer een foto in mijn **Brievenbus** te doen met je **naam** erop.

Maar niet verraden aan een ander, alleen ik wil het weten.

Als ik de foto verwerkt heb, krijg je het origineel terug in je brievenbus.

Nu wordt het een foto uit je tienertijd:

Leeftijd tussen 12 jaar en 18 jaar.

(De vorige keer was het uit de peuter-en kleutertijd.)

Ik zie alle foto's wel verschijnen en de middag zal ergens in het najaar 2018 plaats vinden.

Als jullie er weer zin in hebben heb ik het zeker.

Een groet van Christel

Wist u dat

- de paasbrunch door 29 mensen werd bezocht
- er op de creamiddag kettingen zijn ge- en vermaakt
- Ria en Bertus weer via Opzoomeren mooie planten hebben uitgedeeld waarbij ook heerlijke soep werd geserveerd
- op 26 april Annie G. is overleden
- op 29 mei de laatste braintraining is voor de vakantie
- de braintraining in september bij voldoende deelname doorgaat
- op 27 april Koningsdag werd gevierd in een gezellige volle zaal met tompoezen, soezen en natuurlijk oranjebitter. Er werden ook tosti's geserveerd die er als koek in gingen
- iedereen weer door de ramen kan kijken, de glazenwasser is geweest
- bij de rond-de-tafel de enquête besproken is die Hans en Corrie v. H. hadden opgesteld
- 8 mei Ton D. is overleden
- er donderdag 17 mei kaarten maken was
- op 20 juni het koor 'Uit Volle Borst' hier komt zingen, een koor dat is opgericht voor mensen met kanker, niet zielig alleen heel gezellig
- 29 juni de afsluiting is van de activiteiten met een Bingo
- op 4 juli - als de haringen betaalbaar zijn - er een haringparty wordt gehouden, ook met bitterballen en rolmopsen
- iedereen hier lid kan worden van de Belbus voor het lidmaatschap van € 15.00 per jaar en € 1.20 per rit
- het weer in mei al echt zomers was
- "Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van wat men kan krijgen". *Mahatma Gandhi*
- ik iedereen een mooie zomer toewens, ga je op vakantie: geniet ervan en kom veilig weer thuis

Ria Th.

Opzoomeren is een feestje!

Eindelijk is de lente in Nederland. Alles groeit en bloeit. De vogels maken veel kabaal en zijn ook heel ijverig om hun nest in orde te brengen. Ik heb al gehoord dat er bewoners zijn die ook hun best doen om hun "nestje" in orde te brengen. Zeker als eindelijk de glazenwasser weer eens is langs geweest, dan komen ook bij velen weer de lentekriebels en moeten ook de ramen aan de binnenkant gewassen worden en ja dan nemen we natuurlijk gelijk de gordijnen even mee, dan kan ook.... Enz. enz.



Dan komt de mededeling op het bord dat er vrijdag 20 april een Opzoomerfeestje gehouden zal worden in de recreatiezaal. Er wordt beloofd dat er een groentesoep zal worden opgediend en een broodje met knakworst.

Om kwart voor vijf gaat de deur open en langzaam maar zeker komen er toch 28 personen binnen. Ze kwamen op de geur af, want de soep was al bijtijds gemaakt en werd nu lekker warm gemaakt. Eerst nam men een lekker drankje, wel voor eigen rekening, maar dat kan de pret niet drukken. Want het eten werd namens het "Opzoomer" team verstrekt. Er werd geanimeerd met elkaar gesproken. Zeker omdat er ook enkele personen bij kwamen die geen lid zijn van de woongroep. Want Opzoomeren is dus niet alleen voor leden maar voor alle bewoners van de Visvreugdstraat.



Nadat de eerste smulpaap over de dam was met het inschenken van de soep volgden zeer snel de anderen. Ook de broodjes knakworst gingen er goed in. De soepkommetjes waren niet heel erg groot en velen kwamen meerdere keren langs en ook van de broodjes knakworst kon men niet genoeg krijgen. Die gingen erin als "zoete" broodjes.

Nadat bijna alles schoon op was bleef het nog lang gezellig en toen de eersten wilden weggaan kregen zij een mooi plantje mee. Een Kaaps viooltje, een dubbel bloemige variëteit.

Na afloop werd deze ook nog bezorgd bij mensen die verhinderd waren.

De aanvraag voor de Opzoomer subsidie en de organisatie was zoals gebruikelijk weer in handen van Ria en Bertus en Linda was de "vliegende keep".

Linda

Ria en Ton in het goud

Hoera, ze waren 50 jaar getrouwd en dit lieten

Ria en Ton niet zomaar voorbijgaan. Met familie en vrienden stapten zij in de bus en reden met omwegen naar het Kermismuseum. Dolle pret voor oud en jong. 's Avonds werd deze mooie dag afgesloten met een diner. Een dag om nooit te vergeten.

Maar in de Grindhorst deed ons bruidspaar het nog eens dunnetjes over. De bewoners die lid zijn van de Woongroep zijn gezellige mensen en ze houden van feestjes. Dat kwam goed uit, want op woensdag 27 maart 2018 hadden Ria en Ton zin om vele bewoners te verwennen met drankjes en hapjes in de recreatiezaal. Dat "Verwennen" is een hobby van Ria, dus iedereen was blij, blij... Het "Stel" zat stralend in het midden en ze werden door allen gefeliciteerd. Ze hebben wel lang op dit feestje moeten wachten, nl. precies 50 jaar.

Maar Ton wist zich nog te herinneren, dat hij 50 jaar geleden met Ria aan de hand in de loopas naar het stadhuis is gerend. Hij had haast. Ze moesten trouwen. Niet **daarom** maar alleen getrouwde stellen konden 50 jaar geleden een woning krijgen. Dus het was: Een keer erg hardlopen, óf een inwoning zoeken óf vrijgezel blijven.

Maar Ria is heel erg hard mee gehold en nu leven ze nog Lang en Gelukkig.

En toen waren er weer twee vrijgezellen minder in Rotterdam.

De zaal was goed gevuld, er waren heel lekkere hapjes, wij hebben hen zelf toegezongen en het bloemetje van de Woongroep hadden zij al eerder ontvangen.



Bedankt Ria en Ton.

Ton

De dames van de activiteiten gaan op pad

De dames van de activiteiten-commissie waren het al langer van plan om samen een dagje uit te gaan. We wisten alleen niet waar naar toe. Tijdens het borreluurtje waren we dit aan het bespreken en er werd geopperd dat we eigenlijk wel eens naar Delft konden gaan en dan gewoon met de bus omdat dit een gezellige rit is. Toen werd er door meerdere mensen op ingehaakt en Nelleke vertelde dat zij er nog nooit was geweest. Ans was er wel eerder geweest maar die wilde er ook eens met de bus naar toe gaan. Hetty wilde ook graag mee. Natuurlijk werd dus de beslissing snel genomen: dan gaan we toch maar allemaal! Woensdag 17 mei zouden we gaan verzamelen: zeven dames. Maar helaas, voor twee dames die zo graag naar Delft wilden ging die vlieger niet op. De een was enkele dagen ervoor op een ongelukkige manier gevallen en had zich behoorlijk bezeerd en voelde zich door de verwondingen op haar gezicht ook niet echt op haar gemak. De ander had het die dag erg benauwd en had een akelige uitslag om haar mond. Ook zij wilde dus nu niet mee.

Het was jammer voor hen maar de andere dames gingen wel. Het was 's morgens wat bewolkt en koel, maar dat deerde ons niet. Met vijf man (dames dus) gingen wij tegen 10.00 uur met de bus naar Delft. Er was op het internet gevonden dat er een z.g. shuttle in Delft aanwezig was die een bepaalde route volgde; o.a. ook bij het treinstation. Daar aangekomen was er dus geen shuttle of "riksja" zoals die door ons werd genoemd, te bespeuren.

Bij navraag bleek dat je voor deze shuttle vooraf moest aanmelden en dan kon je worden opgehaald bij het station. Zij mogen daar niet wachten i.v.m. de aanwezige taxi's. Ja, wat nu, Jannette loopt niet echt goed en om nu de hele dag te blijven lopen, dat was wel erg moeilijk. Eerst maar eens naar de markt een kopje koffie gaan drinken en dan kijken we verder. Laten we nu ineens een "lege" shuttle voorbij zien komen. We waren niet voor een kleintje vervaard en allemaal riepen we. Gelukkig, de bestuurder hoorde ons en stopte. We konden mee. Ons plan om naar de markt te gaan werd direct omgezet nu gingen we naar "De Porceleyne Fles". Hier gingen we natuurlijk eerst naar het toilet en toen naar het restaurant om daar ons kopje koffie te bestellen en ja dat gebak zag er erg smakelijk uit dus dat namen we natuurlijk ook maar. Het was een zeer interessant bezoek. We kregen een apparaatje mee dat we om onze hals moesten hangen en op elke afdeling hing een bordje met een nummer. Het enige dat wij moesten doen was het apparaatje richten op dat bordje en dan het apparaatje tegen het oor houden en luisteren. We konden in ons eigen tempo de route lopen. Na een kwartiertje moesten we wel weer terug omdat het toen tijd was voor een filmverslag in het Nederlands. Een andere deur dan de ingang ging open en wij moesten die deur door. Daar was een soort werkplaats ook met banken, maar verder stond er niets vermeld. Wat moesten we nu? Toen ging er een diaverslag aan de gang. Geen gewoon diaverslag, maar een 3G, want als er gezegd werd dat de oven klaar was en de deur werd geopend, ging de deur van de aanwezige oven ook echt open en zag je enkele vazen die zojuist gebakken waren. De deur ging



automatisch weer dicht. Wat later werd er verteld dat de vazen nu gedecoreerd waren en nog eens gebakken en ja hoor de deur van de oven ging weer open en we konden zelf zien dat de vazen gedecoreerd waren.

Hierna gingen we weer door met onze rondgang.

Nu moesten we weer naar de shuttle. Helaas liet die op zich wachten. Door de caissière van De Porceleyne Fles werd gebeld waar hij bleef want het is de bedoeling dat er elke 20 minuten wel een shuttle komt. Het bleek dat er twee shuttles bezig waren met een tour door Delft waar men niet steeds uitstapt maar blijft zitten. Dus wij konden niet mee.

Na 3 kwartier kwam er dus wel een lege shuttle en die bracht ons naar een restaurantje

in de buurt van de markt. Hij zette ons pal voor de deur uit. Dat is pas service. Hier hebben wij toen heerlijk geluncht. Toen besloten wij dat wij die tour ook wilden doen en wij gingen dus naar de markt waar standaard ook gestopt wordt. Laat nu dezelfde chauffeur daar staan. Hij heeft een leuke ronde door het centrum van Delft voor ons gereden. Aangezien het een open elektrisch wagentje is was het behoorlijk fris. Helaas had de chauffeur slechts één dekentje beschikbaar dat reikte hij Corrie W. aan omdat zij het hardst riep dat ze het koud had. Na deze tour moesten we ons wat verwarmen en dat deden wij op de markt met een warme kop thee. Allemaal weer eens naar het toilet en toen uitkijken naar een shuttle voor de thuisreis. Het lijkt wel of het zo moest zijn. De hele tijd stonden er twee shuttles te wachten en wij willen er naar toe lopen maar er waren een paar mensen sneller en die waren ons voor. Gelukkig hoefden we niet weer zo lang te wachten en "onze" chauffeur kwam aan en bracht ons keurig naar het busstation. Hier hoefden we ook maar 5 minuutjes te wachten en we konden instappen.

Het was een frisse maar "warme" dag.



Linda

Resultaten enquête m.b.t. de woongroep



Op de Rond-de-Tafelbijeenkomst van 8 mei toonden 15 woongroepsleden hun betrokkenheid met de woongroep door, ondanks de mooie zomeravond, aanwezig te zijn bij de bespreking van de enquête.

De stemming was geanimeerd en werd zelfs als zeer positief ervaren door de aanwezigen. Dit ontlokte Frans H de uitspraak: "zo zou de sfeer in de woongroep altijd moeten zijn"!

De bijeenkomst werd om 22.00 uur beëindigd.

De suggesties die op de avond geopperd werden zijn besproken op de bestuursvergadering van 28 mei.

In het algemeen werd toen geconstateerd dat de leden zelf initiatieven moeten tonen om tot meer activiteiten te komen.

Te denken valt aan:

- organiseren van uitstapjes (tentoonstelling, muziekkuitvoering, stadsbezoek, filmbezoek, enz)
- organiseren van fietsgroepjes
- organiseren van biljarten in een horecagelegenheid
- organiseren van een dart-, sjoelbaktoernooi in de recreatiezaal

Als iemand een leuk idee heeft kan hij/zij een aankondiging en inschrijfformulier plaatsen op het mededelingenbord.

Ook kan je de gegevens doorgeven aan mij Hans P, ik zal dan een e-mail versturen aan de woongroepleden.

Op de genoemde vergadering van 28 mei werd besloten:

- er komt in het najaar een gezamenlijk uitje georganiseerd door de activiteitencommissie.
- om de maand wordt een gezamenlijke maaltijd in de recreatiezaal georganiseerd.

De eerstvolgende zal plaatsvinden op dinsdag 26 juni.

Gezien de kwaliteit van de vorige maaltijd zal ook dan gesmuld kunnen worden van een Indonesische/Chinese maaltijd!

Ik bedank hierbij ook Corrie van H. voor de hulp die zij bij het opstellen en de uitwerking van de enquête heeft verleend!

Hans P

Van het bestuur



Op 28 mei hadden we weer bestuursvergadering. Onze tijdelijke voorzitter, Marijke, was met vakantie en daarom heeft Hans P. het voorzitterschap op zich genomen.

Hier volgt een beknopte weergave van wat besproken is.

Op eerste Pinksterdag was de bar niet open, omdat niemand van de barvrijwilligers op die dag bardienst wilde doen.

Er is besloten, dat in uitzonderlijke gevallen, zoals langdurig verblijf in de logeerkamer, dit eerst met het bestuur besproken moet worden.

Om wat meer ruimte bij het koken te verkrijgen wordt het koffiezetapparaat verplaatst naar de plek waar nu de magnetron staat. De magnetron verhuist naar het plankje bij de bar.

Ingrid stelde voor om weer eens gezamenlijk uit eten te gaan. Hier wordt over nagedacht.

Het zal dan pas volgend jaar zijn.

Verder kwam nog aan de orde, dat diegene die een of andere activiteit wil organiseren, zoals sjoelen, darten of een gastspreker uitnodigen, dit zelf moet ondernemen.

Hans S stopt met de boekhouding voor ons te doen, daar hij gaat verhuizen naar Bennekom. Accountantskantoor Hills gaat nu de boekhouding voor ons verzorgen.

De bestuurstermijn van 2 x 4 jaar van Bertus v.d. H is verstreken.

Bertus zal geen lid van het bestuur meer zijn, maar wordt wel ondersteunend lid van het bestuur/coördinator beheer.

Namens het Bestuur

Gerda