

“De Grindhorster”

Woongroep “Hillegersberg-Schiebroek”



Jaargang 2020, nummer 1

De deadline voor het inleveren van kopij voor nummer 2 is 31 maart 2020.

M m

Van de



Eén van de meest gebruikte clichés is waarschijnlijk “wat gaat de tijd toch snel”.

En naar mate we ouder worden zeggen we dat vaker, want het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat we dat ook echt zo ervaren. Nou ja, los van de wetenschap voel ik het écht zo, de dagen vliegen voorbij, evenals de weken en maanden, die vliegen “als een schaduw heen”.

Het leven in de Grindhorst lijkt van de buitenkant misschien heel rustig als je al die bewoners met of zonder rollator en/of hond rustig ziet wandelen, maar dat is voor een aantal van ons maar schijn. Er wordt hier van alles geknutseld, gepoot en gewied, geklaverjast, georganiseerd, gezongen, gekookt en gegeten.

En los van die regelmatig terugkomende gebeurtenissen zijn er de laatste jaren ook veel lichamelijke onderzoeken, ongelukken en zelfs ziekenhuisopnames.

Zo viel Corry M. zo lelijk dat haar schouder uit de kom raakte en ze een maand opgenomen moest worden. Haar (lieve) broers hebben van die afwezigheid gebruik gemaakt om haar huis helemaal op te knappen en toen ze dan pas begin februari naar huis mocht, kwam ze in een bijna heel nieuwe woning terecht.

Hoe het verder zal gaan met Christel weten we op dit moment van schrijven nog niet. Ook zij is gevallen waarbij ze haar heup brak. Na een eerste opname in het Sint Franciscus, logeert ze nu in het bijbehorende Zorghotel waar ze vooral de fysiotherapie erg waardeert. Als de regen tegen de ramen slaat en u een lekker warm plekje in de buurt

van de verwarming heeft gevonden, is het fijn om met een kopje thee of koffie bij de hand, een Grindhorster op schoot te hebben en te lezen wat er zich hier weer allemaal heeft afgespeeld.

Ik doe een greep: Sinterklaas met erwtensoep en pudding toe, over het bekende Sinterklaasspel dat hier gevierd werd en dat toch niet voor iedereen even duidelijk was.

Oudejaarsviering kwam een beetje laat op gang, maar ook hier werd een stukje over geschreven. Om 12.00 uur wensten 16 burens elkaar, onder het genot van een bol of flap en een glaasje prosecco, een fijn, gezellig, vrolijk en vooral gezond nieuw jaar. In totaal kwamen er 22 mensen de overgang mee vieren.

Natuurlijk was er ook een bijeenkomst waarmee het nieuwe jaar feestelijk werd ingeluid. Maar liefst meer dan 30 mensen waren hierbij aanwezig, waaronder ook buitengewone leden. Wil, als secretaris hield een Nieuwjaarsspeech, waarin ze onder meer haar eigen afscheid memoreerde in juni 2020.

Irma zal haar taak over gaan nemen.

Corrie v. H.

Nieuwjaarsbijeenkomst Grindhorst



Zoals ieder jaar vieren we de traditionele januari wake-up en deze keer was het een bijzonder jaar **2020!!** Op zondagmiddag 12 januari deed onze woongroep er volmondig aan mee. Ook buitengewone leden waren uitgenodigd en hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging en dat gaf een extra cachet aan het samenzijn. We proostten met Prosecco champagne en konden nog uit andere drankjes kiezen, want we kregen elk nog twee consumptiebonnen. Tussen 4 en half 5 druppelden de meeste mensen binnen (In totaal meer dan 30 mensen). Dat was ook de tijd dat onze secretaris Wil Z. haar Nieuwjaarspeech zou geven.

Ze heette iedereen welkom en memoreerde het jaar 2019 als een jaar met een bloeiende woongroep met veel activiteiten. Het met elkaar eten voerde de boventoon met steeds 25 personen. Atie had zich voor de bestuurstaak aangemeld en borrelde van goede ideeën. Ria v d H (met helpers) was heel actief geweest in het bedenken van activiteiten. We hadden een goed overleg met de VvE en met Laurens Wonen. Wil kondigde haar vertrek aan in juni 2020. Irma zal haar taak in het bestuur gaan overnemen. De prijs van de barkaarten gaat omhoog. Ook het gebruik van de logeerkamer wordt duurder. Tot slot wenste Wil ons een humorvol en een gezond jaar toe. Dat kon zij zelf ook goed gebruiken vanwege een verstuurde enkel.

Als eerste kwam er een schaal met oliebollen voorbij van het Zwarte Plasje. Erg lekker! Ook ging er bij het gezoen een glas Prosecco over het tapijt. Schalen met kaas en worst gingen over en weer de tafels langs (keurig opgemaakt door Ria Th.) En wat te zeggen van bitterballen met pindasaus?

De ene schaal volgde de andere op. Natuurlijk was er ook muziek. Hoe het met de gesprekken verliep weet ik niet. Er waren soms grote gehoorapparaten nodig om elkaar te verstaan.

Nog even de assistenten van Ria v.d. H. opnoemen: Frans H. en Linda. Bij elkaar een geweldig team!

Proost!

Henny

Mededelingen van het bestuur



Het leek zo'n goed idee: de notulen van de bestuursvergaderingen ter inzage leggen in de recreatiezaal. Maar het werkt niet! De momenten waarop de notulen bestudeerd kunnen worden, zijn beperkt tot de openingstijden van de recreatiezaal. Daarom heeft het bestuur besloten om toch belangrijke besluiten/mededelingen in een rubriek te vermelden.

Klachten

Wij kregen klachten omtrent het verstoren van de nachtrust. Vakantiegangers die 's nachts gebruik maken van taxivervoer naar het vliegveld, zijn vaak nogal luidruchtig, waardoor mede Grindhorsters op een onprettige manier uit de slaap gewekt worden.

Als-je-blijft, denk aan hen, en converseer op een beschaafde manier!!





De naleving op de regels voor het gebruik van de

logeerkamer zijn aangescherpt. Het bestuur zal erop toezien, dat alleen familieleden/vrienden van Grindhorsters hiervan gebruik kunnen maken. Dit wordt ook reeds vermeld in het Huishoudelijk Reglement. De maximale huurperiode is 7 nachten. Bij onverwacht langdurig gebruik moet dit voornemen direct worden gemeld aan Marijke, zij regelt namelijk de boekingen: zij regelt de lengte van de periode en de overdracht van de sleutel.

Een uitzondering op de 7 nachtenregel betreft eventuele mantelzorgers.

Op de Rond-de-Tafelbijeenkomst van 7 januari jl. gingen de aanwezigen akkoord met een verhoging van de prijs van de zaal. Deze wordt € 7,50 per persoon per nacht voor leden. Niet-leden gaan € 15,- p.p.p.n. betalen. Mantelzorgers betalen € 5,- per nacht.

De betaling moet per bank plaatsvinden. In het uiterste geval, wanneer het niet anders kan, contant.

Consumptieprijsen



CONSUMER PRICES

Het is al enige tijd geleden, dat de prijzen van de drankjes verhoogd zijn. Door allerlei factoren, zoals verhoging inkooprijzen, accijns- en btwverhoging moeten de prijzen helaas aangepast worden. De eenvoudigste manier is een verhoging van de prijs van de barkaarten. Deze wordt € 12,50 voor leden.

(€ 15,- voor niet-leden.) De bedragen op de prijzenlijst worden daarom niet verhoogd m.u.v. die van de sterke dranken. Deze gaan € 0,30 per glas omhoog en kosten nu dus € 1,50 per glas.

Afscheid van Elly en George.

Na het plotseling vertrek van onze accordeonist en onze dirigent in september waren Elly en George onze redders uit de nood. Met veel enthousiasme werd er gedirigeerd en op de keyboard begeleid. George gaf aan het eind van elk lied een mooie riedel weg, hij had er duidelijk veel plezier in. Elly gaf de toon aan, ook met veel plezier en dat maakte dat wij steeds beter gingen zingen.

Maar het was voor hen toch te zwaar, de reis vanuit Strijen, maar vooral het sjouwen met het instrument en toebehoren en daarom hebben ze, na lang beraad, besloten te stoppen met ons koor. De laatste repetitie



van 2019 was op 11 december. We hebben onder hun leiding eerst nog gezongen en daarna was het tijd voor een gezellige afsluiting van het jaar en het afscheid. Voor iedereen een drankje en veel lekkere hapjes,

verzorgd door Ria Th. Christel en Ria Th. hadden het initiatief genomen om aan de koorleden een bijdrage te vragen voor een cadeau voor Elly en George.

Zij bedankten hen met bovenstaande tekst en boden bloemen en een diner bon aan. Ook Piet W. bedankte hen namens het bestuur(tje) van het koor en gaf ook een dinerbon mee.

Beste Elly en George,

Op 11 december, aan het einde van het koorjaar,

Staan we hier fijn bij elkaar.

Het is voor jullie de laatste keer,

Daarna zien we je niet meer.

Het doet ons allemaal verdriet,

Toch zijn we blij, zoals je ziet.

Jullie hielpen ons uit de brand,

Nu geven wij jullie met gulle hand.

We gingen even rond voor de poen,

voor een presentje waarmee je iets kunt doen.

Door het ouder worden en het verre rijden,

was jullie afscheid haast niet te vermijden.

Het ga jullie goed, denk aan ons George en El,

En nogmaals van ons koor een groot dank je wel.

Het Grindhorst koor

Len A.

Wist u dat?

- het vorig jaar was dat ik de laatste 'wist u dat' schreef
- ik maar met de Sinterklaas begin
- het weer een gezellige avond was met leuke presentjes
- er wat afgelachen is, sommigen wilden houden wat ze kregen en dat is ten strengste verboden
- daarna het kerstdiner was, uitstekend verzorgd aan de foto's te zien
- ikzelf deze dag bij mijn zoon was uitgenodigd, tot zijn grote genoegen
- Oudejaarsavond ook heel gezellig vanaf 11.00 uur beneden gevierd werd met oliebollen en prosecco
- na 12.00 uur de laatkomers kwamen om iedereen een goed Nieuwjaar te wensen
- de gouden driehoek van Europa op 10 januari gepresenteerd werd door de heer en mevrouw V d B
- op 12 januari de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden werd en konden we diegenen die we nog niet hadden gezien het beste wensen
- 16 januari de spannende film Nightwaves werd vertoond
- de Rock 'n Rollband the Roustabouts vrijdagmiddag 24 januari de recreatiezaal in rep en roer heeft gebracht, de beentjes gingen van de vloer en er werd vol op meegezongen
- 30 januari een creamiddag werd met: "voor elk wat wils"
- Corrie M. na haar val, op donderdag 30 januari weer naar een geheel vernieuwd thuis komt
- ook Christel een val heeft gemaakt en na haar operatie naar het Aafje Zorghotel is gegaan
- hiermee mijn "wist u dat" er deze keer weer opzit.



Van erwtensoep, Sinterklaas en dobbelstenen

Zoals algemeen bekend houden



Grindhorsters veel van eten en erwtensoep daarbij één van de favorieten. Voeg daarbij de viering van het feest van de goedheiligman en je krijgt een zeer geslaagde combinatie. Vrijdag 6 december (de eigenlijke verjaardag van Sint-Nicolaas) vierden de bewoners van de Grindhorst deze blijde gebeurtenis met elkaar in de recreatiezaal.

Ruim 20 mensen kwamen, al dan niet met een pakje in de hand naar beneden om Sints verjaardag te vieren, maar ook eerst een heerlijke erwtensoepmaaltijd te nuttigen. Het was een heerlijke erwtensoep, precies goed van dikte en smaak en voor wie nog niet genoeg had waren er ook nog (30) broodjes met kaas.

De leden die zich opgegeven hadden mee te doen met het Grote Sinterklaas Spel hadden hun pakje, de meeste voorzien van een gedicht, op een tafel gelegd en de mensen die het spel nog niet kenden, vroegen zich nieuwsgierig af wat er nu zou gaan gebeuren.

Wil, die een hele duidelijke spelleidster was, legde het uit. Het draaide allemaal om de zes die je met een dobbelsteen gooien kon en die je dan bepaalde rechten gaf. Bij de eerste ronde mocht je met een zes een pakje pakken. Bij de tweede ronde gaf een zes je het recht het pakje uit te pakken en het eventueel bijgevoegde gedicht hardop voor te lezen. Bij de derde zes mocht je je pakje ruilen voor iets wat je nog leuker vond, maar je mocht het ook houden. (Tot iemand anders het bij je weghaalde en je iets gaf wat je misschien helemaal niet leuk vond).



Spannend dus en de meeste pakjes waren voorzien van een gedicht wat vaak heel aardig onder de surprise was de was maar paars. het bleek dat je pakje in zijn buik operatie als je gehad. Bertus v.d. H. kwam, behulpzaam als altijd, aanzetten met een reusachtig koksmes, maar Parsee Piet werd toch geopereerd met een bescheiden keukenschaar.



Dezelfde Bertus kwam even later (nadat we al een verdachte lucht hadden geroken) met de dringende vraag of er iemand was die brandzalf bij zich had. Even later vroeg hij onze aandacht voor een tragedie: de helft van de amandelbroodjes bleek te zijn gecremeerd! Er werd die avond veel gelachen b.v. toen twee bezitters van een sjaal met elkaar wilden ruilen en dat zelfs een aantal keer deden, verder verruilden doucheschuim, agenda, gouden spaarpot en eau de toilette regelmatig van eigenaar. De eindbel werd geluid door, hoe kan het ook anders, Bertus v.d. H. die al had aangegeven dat graag te willen doen. Hij kreeg zijn zin.

Ria Th.

Corrie v. H.



Boomplantdag ook in de Grindhorst

Milieu is het toverwoord heden ten dage. Iedereen heeft het erover. Natuurbescherming plant bomen overal waar er maar een plaats gevonden kan worden. Ook de Grindhorst weet wat dat betreft wel van wanten. Donderdag 12



december was er weer een creatieve middag en wat hebben wij daar gedaan? Boompjes maken en aansluitend dus ook geplant.

Ria Th. had de leiding want zij heeft al meerdere bomen gemaakt. Bomen gemaakt????

Ja van piepkleine kraaltjes met ijzergaren. Zij liet ons zien wat de bedoeling was en iedereen vond het getoonde voorbeeld verschrikkelijk leuk. "Kunnen wij dat ook?" "Natuurlijk" zei Ria "Als ik het kan dan kunnen jullie het ook".

We kregen allemaal twee lege doppen, er stonden héééél veel tubes met diverse kraaltjes en allemaal kregen we een stuk van het allerduinste metaaldraad dat je je kunt voorstellen. Als eerste moesten we de doppen vullen met kraaltjes in kleur naar keuze en daarna moesten die kralen "opgevisst" worden door het metalen draadje. Daar moesten we nog wat handigheid in vinden. De draad met wat kraaltjes werd op een bepaalde manier gedraaid, zodat er een blaadje ontstond. Na meerdere blaadjes moest de draad weer op een speciale manier gedraaid worden en dan zou er een takje ontstaan. Nadat er meerdere takjes gemaakt werden konden die weer gedraaid worden tot een boompje.



Toen werd het tijd om een fundament te maken waar de boom in geplant kon worden. Dat werd gedaan door een stukje klei te formeren en jawel ook te bedekken met wat andere soorten kralen die wel wat weg hadden van rotssteentjes. Hierin kon het boompje geplant worden.

Het was best arbeidsintensief maar iedereen vond het zo leuk dat unaniem afgesproken werd om dit absoluut nog eens te doen. Zijn we bezig om een bos te formeren?

Linda

Oudejaarsavond

Ieder jaar is het weer afwachten hoeveel mensen er zullen komen om gezamenlijk de overgang van het oude jaar op het hagelwitte nieuwe jaar te vieren.

Dit jaar hadden Ria vd H, Bertus en Linda aangegeven dat zij de avond zouden verzorgen. Ria en Bertus



hadden al tijdig appelbeignets en gevulde oliebollen besteld bij "Het Zwarte Plasje" want, zeiden ze: "dan steunen we ook nog een goed doel". Nu maar hopen dat we niet te veel besteld hebben. Ria en Linda waren tijdig begonnen met het klaarmaken van

versnaperingen en de glazen en flessen Prosecco werden al klaargezet. Om half 12 begonnen de gasten al langzaam binnen te druppelen en tegen 12.00 uur, toen de glazen waren uitgedeeld, waren er 16 personen aanwezig die elkaar een voorspoedig nieuw jaar wensten. Ook van de hapjes als stukjes kaas en worst, toast met garnalen en natuurlijk de appelbeignets met graagte druppelden toen zowaar ook twee de woongroep af. In totaal konden



en oliebollen werd toch nog gesmuld. Langzaam nog meer mensen binnen en gasten die geen lid zijn van kwamen op de gezelligheid wij 22 mensen begroeten.

Met elkaar kletsten we heel wat af en er werd geen aandacht aan de TV geschonken die nog steeds aanstond.

Het duurde nog tot ongeveer half twee in de vroege morgen dat bijna iedereen naar huis was gegaan en dat de bezemgroep de restanten kon opruimen, de vaat kon doen en de tafels kon schoonmaken. Dit laatste werd zoals bijna altijd weer door Christel voor haar rekening genomen. Uiteindelijk kon de deur van de recreatiezaal om 02.00 uur worden gesloten.



Linda



Rond-de-tafelbijeenkomst

Met strakke hand leidde Wil de bijeenkomst op 7 januari. Meer dan ooit wordt onderkend dat de koffieochtenden en de soos goed zijn voor de regelmatige ontmoeting, maar dat een rond-de-tafelbijeenkomst bij voorbaat vraagt om een onderwerp uit te spitten.



En er waren vele onderwerpen. Een dame merkte op dat zij zo'n langgerekte serie tafels achter elkaar niet gezellig vond. Al

gauw werd geopperd dat de tafels en stoelen meestal in drie blokken geplaatst gaan worden.

De barprijzen kwamen aan de orde en zijn inmiddels bij ieder lid bekend. Er komt een vergadering met de barmedewerkers. Ook werd gesuggereerd eens een wijnproeverij te houden, geen concrete plannen, het borrelt nog.

De prijs en de voorwaarden voor het gebruik van de logeerkamer werden besproken en zijn inmiddels aan de leden per schrijven of email bekend gemaakt.

Voor een verjaardag kan de zaal gebruikt worden en betaalt men per uur voor twee barmedewerkers. Hoe het precies zit leest u in de mededelingen van het bestuur.

De huurtoeslag en de van toepassing zijnde inkomensgrenzen zijn genoemd.

Van belang hierbij is een proefberekening te maken op de toelagensite van de belastingdienst. Vaak is er ook sprake van zorgtoeslag. 100.000 mensen vergeten huur- c.q. zorgtoeslag aan te vragen.

De huishoudelijke taken kwamen aan de orde "vele handen maken licht

werk", hierbij is het van belang zo veel mogelijk leden proberen in te schakelen, zonder dat je elkaar in de weg loopt. De sjoelbakken waren in de container-ruimte geplaatst om kromtrekken van de bakken te voorkomen.

Na opmerkingen hierover zijn ze direct in de berging bij het gangetje geplaatst. Maar wie gaat wanneer sjoelen?



Zeven Grindhorsters doen mee met het mobiliteitsproject van TU Delft.

Op verschillende dagen in vijf maal een uur moesten we op het scherm een balletje in een steeds bewegend ringetje proberen te krijgen, vijftien keer met de linker en vijftien keer met de rechterhand. De deelnemers hebben naar het laat aanzien er niets van overgehouden.



De schrijversgroep is druk bezig en mogen we niet storen.

De breintraining is de dinsdag vóór het Grindhorstkoor en begint om kwart voor vier.

De kerstspullen gaan de 13^e januari opgeruimd worden en Linda en Peter zijn hier experts in.

De drie door LW beloofde extra parkeerplekken werden besproken. Ook werd opgemerkt dat er een vrachtwagen op de tweede parkeerplek staat en een halve meter uitsteekt, en dat het de bedoeling is dat hier in principe alleen personenauto's komen te staan.

Koopwoningen worden vaak onderverhuurd, de bijeenkomst ziet graag dat er dan ook aan 50-plussers wordt verhuurd.

Al met al een nuttig samenzijn met concrete punten.

Frans H.

Gouden driehoek met diner

Ze waren al twee keer eerder geweest, maar nu, op vrijdag 10 januari 2020, waren ze hier voor de derde maal: het echtpaar V d B. Ze kwamen hier om hun prachtige film te tonen, genaamd: "De gouden driehoek van Europa". Die avond waren 27 Grindhorsters naar de recreatiezaal gegaan om de film te zien, maar ook om te genieten van de maaltijd die Ria v.d. H. met haar kookteam had bereid.

De heer en mevrouw V d B hebben gedurende vele jaren met hun caravan door Europa gezwoven.

En steeds hebben zij al het moois dat zij onderweg zagen vastgelegd. Eerst op film, toen op dia's en nu met behulp van een digitale camera, waarmee ze prachtig scherpe opnames kunnen maken.

Het reislustige echtpaar begon in 1990 met rondreizen en in die dertig jaar hebben ze ontelbare plaatsen, meren, bergen, rivieren, bossen en kastelen bezocht. En van al die plaatjes die ze schoten hebben ze dus drie films gemaakt over het gebied waar Zuid-Duitsland, Tsjechië en Oostenrijk elkaar kruisen. De streek wordt Gouden driehoek genoemd en kenmerkt zich door het prachtige natuurschoon en de betrekkelijke stilte wat betreft toeristen. Er zijn, om met de woorden van de heer V d B te spreken, markante bergen en adembenemende natuur te zien. Ook maakte hij opnames in een ijsgrot waar een constante temperatuur van drie graden onder nul heerst en stalactieten en stalagmieten voor een onwaardse aanblik zorgen.



Simon v d B, die inmiddels al 88 lentes telt, heeft niet alleen een heel goed oog voor natuurschoon en architectuur,

maar stelt zijn films met zorg samen en schrijft er ook een passende tekst bij. Tenslotte kiest hij ook de (lichtklassieke) muziek die de films extra

aantrekkelijk maken. Het is een heel arbeidsintensief karwei dat heel veel tijd kost, ook al omdat Simon alles met de hand doet en bovendien een grote perfectionist is.

Waren reizen door het buitenland tot nu toe hun doel, sinds zij hun caravan verkochten huren ze huisjes op mooie terreinen in Nederland. Zo gaan ze straks weer twee weken naar Zuid-Limburg en van daaruit maken ze excursies in de omgeving.

Het etentje dat deze boeiende middag besloot, was met veel zorg klaar



gemaakt door de dames van de activiteitencommissie. Zo kregen we achtereenvolgens een heerlijke groentesoep met balletjes, macaroni met kaas en gehakt en een roomtoetje met slagroom toe.

Het was weer een leuke (en lekkere) middag geweest.

Corrie v. H.

Voetjes van de vloer

The Roustabouts is een fantastische Rock & Roll band uit Den Haag

Het spiksplinternieuwe jaar 2020 is nog maar net begonnen en er is alweer een hoogtepunt te beleven bij ons in de Grindhorst.

Op vrijdagmiddag 24 januari 2020 werd onze recreatiezaal omgetoverd in een danslokaal. Ons werd beloofd dat er een goede Rock & Roll Band zou optreden. Nu dat hebben we geweten. Natuurlijk moest eerst alle instrumentarium naar binnen worden gesjouwd, daarna geïnstalleerd en bovendien ook nog gestemd worden. Dat was dus al een voorproef voor wat er komen zou.

Ondertussen werd ook de zaal helemaal ondersteboven gezet. De tafels en stoelen werden zodanig neergezet dat alle aanwezigen hun drankjes even uit de handen konden zetten, want er werd ook plaats gemaakt om te dansen.

Ook in de keuken werd hard gewerkt, want we weten dat er in de Grindhorst zelden iets wordt georganiseerd zonder dat er wat te eten valt. Nu werd er een Tex-Mex soep klaargemaakt. Ria v.d. H. was al eerder thuis bezig geweest met het braden van rundvlees dat in deze soep verwerkt wordt en dus was het nu zaak om de groenten allemaal schoon te maken.



De kookgroep had hiervoor hulp gekregen van Marijke. Het voltooien van de soep was hierna een fluitje van een cent. Maar daar bleef het natuurlijk niet bij. Voor de rest van de maaltijd moesten ook al vast de voorbereidingen worden gemaakt. Om half vier kwamen de eerste gasten al binnen en in totaal 27 personen kwamen op dit feestje af. De band heeft ook een eigen fanclub en hiervan kwamen twee heel trouwe fanleden

ons feestje bijwonen. Even over vieren was de aftrap.

The Roustabouts is een fantastische Rock & Roll band uit Den Haag, elk optreden van de band is een groot feest waarbij veel meegezongen en gedanst wordt. De band wordt gevormd door Johan- sologitaar, Paul- basgitaar, Gerben-leadzang & slaggitaar en Joop-drums en samen spelen ze covers van onder andere Elvis Presley, Eddie Cochran, Cliff Richard, Jerry Lee Lewis en vele anderen. Spelen doen ze met hart en ziel. Naar eigen zeggen zijn er kwaliteitsnummers voldoende om zeker 50 jaar mee te vullen.

Voor de pauze speelden ze o.a. Great ball of fire, Little sister, I'am walking, Runaway, Shake rattle & roll, Apache. Ook kwam One night en Memphis Tennessee langs, en ze besloten met Route 66 en Matchbox. Ondertussen kwamen er toch steeds weer wat dansers op de vloer. In de pauze werd er gelukkig ook goed gebruik van de bar gemaakt. Helaas ook na de pauze want men had nog veel met elkaar te praten en tijdens het optreden kan dat niet, dus toen moesten de kelen toch nog gesmeerd worden en werd er weer een beroep op de barmedewerkers gedaan.

Na de pauze ging de band weer met frisse moed verder en hoorden we Pretend en Pretty Woman langskomen, gevolgd door Johnny be good, Teenager in love, Hound dog, Ghostriders, Come on everybody, Blue suède Shoes en tenslotte Marie, Marie.

De bandleden hadden gehoord dat Bertus een Nederlandse versie van Hound dog kende en dat wilden ze wel graag eens horen. Dus Bertus werd gevraagd of hij dat wilde zingen. Natuurlijk wilde hij dat en onder begeleiding van de Band zong hij: "Je bent een echte bloedhond, je jankt de hele tijd. 2x Je vangt geen konijn dus je bent geen vriend van mijn." Hij kreeg een lach op het gezicht van de bandleden en zeker toen hij nog bedankte voor het applaus en zei: "het is toch verdomd moeilijk om bescheiden te blijven na een dergelijk succes".

Dit was dus weer aanleiding voor de band om het liedje "Het is moeilijk bescheiden te blijven" in te zetten.

Hierna werd het hoogtijd om het eten op te dienen.

De bandleden mochten niet bij elkaar aan tafel zitten maar het publiek moest gebruik maken van de mogelijkheid om met de bandleden te spreken en eventueel zelfs een handtekening te vragen.



Eerst werd de soep in kommen uitgeserveerd en mocht men als gebruikelijk naar wens bijvullen. Daarna kwamen de broodjes hotdog met Curry en/of mosterd en tenslotte de bekende scones, vanille-ijsjes.

Alles was natuurlijk weer schoon op en dus werd het tijd om op te breken en te zorgen dat de zaal weer schoon werd opgeleverd.

Van de bandleden hoorden wij dat zij het boven verwachting gezellig vonden en dat zij best nog eens langs willen komen. Zij hadden ook nog flyers uitgedeeld voor het bijwonen van hun fanclubdag. Dus als je er nog niet genoeg van hebt kun je ze altijd bezoeken.

Ook van de Grindhorsters hebben wij gehoord, dat het wel een hard geluid was maar een echte "memory tour".



Linda